

# Turen til Elba og Toscana 2016

12 – 19. september.

*Rejsen foregik i dagene fra mandag den 12. september til og med mandag den 19. september. Den var arrangeret af Lokalkomiteén for Ældre Sagen i Hundested, og Nancy Viborg var kontaktperson og havde bestilt hos Best Travel. Prisen var 8.945,00 incl. balkon og excl. diverse afgifter og bus til lufthavnen. Fra Hundested deltog der 30 personer.*

### **Mandag den 12. september.**

Klokken 6.15 var der mødetid ved Havnekiosken, og klokken 6.30 afgik Adrians bus mod Kastrup Lufthavn. 28 personer var med fra Hundested, og to kom til i Kastrup.

Efter ankomst og check – in var der afgang fra terminal 2 klokken 10.20 med Norwegian og kurs mod Rom, hvor vores B737 landede klokken 12.55.

Bagageudleveringen var ikke ligefrem den hurtigste, og oveni kom, at Bennys kuffert ikke kom på båndet, men blev leveret tre dage senere på vores hotel på Elba



Roms lufthavn



Vingården Cento Corvi

Klokken 14.30 sad vi alle i bussen, og vores guide, Charlotte, bød velkommen og fortalte, at hun til daglig boede i Milano, og at vores tur på 40 kilometer gik gennem Etruskernes gamle landområde Etrurien til vores næste stop, som var Vingården Cento Corvi.

På vingården var der vinsmagning og en let anretning.

Klokken 16.15 var der afgang til færgen, som vil tage 2.5 time, og at der var 207 kilometer. På vej dertil fortalte Charlotte også om betaling kontant eller brug af kort, og at det anbefales at købe drikkevand og drikke meget vand på grund af den høje temperatur omkring de 30 grader.

15 kilometer før afgang med færgen fra havnebyen Piombino, var der en kort pause. Turen fortsatte og vi kom forbi en mark, hvor tomaterne blev dyrket på jorden og ikke bundet op som i Danmark

Klokken 18.00 var der afgang mod Porto Ferraio på Elba.

Klokken 19.00 ankom vi til færgen og gik om bord.

1,5 time senere ankom vi til Porto Ferraio på Elba, og efter yderligere 15 minutter ankom vi til vores hotel, Hotel Fabricia [www.hotelfabricia.com](http://www.hotelfabricia.com), liggende mod stranden og med udsigt over Middelhavet.

Umiddelbart efter vores ankomst blev der af et godt personale serveret en dejlig tre-retters menu.

Sammenkomsten bagefter var begrænset, da mange af de rejsende fra Hundested trængte til en god nattesøvn.

### **Tirsdag den 13. september.**

Efter et godt morgenmåltid, som blev serveret fra klokken 7.30, var der afgang med vores gode chauffør Ilajan i bussen fra [www.ugoliniviaggi.it](http://www.ugoliniviaggi.it)



Piombino



Udsigt mod Porto Ferraio

Guiden fortalte om dagens tur, som gik gennem spændende landskaber. Hun fortalte også historie om Elba, som pirater forsøgte at erobre i år 1500 samt om Napoleons eksil her på 100 dage

Dagens første stop var klokken 9.45 til 10.45.

Bagefter gik turen langs kysten, hvor vi bl.a. så delfiner, og fik fortalt at vildsvin på Elba er på listen over skadedyr.

Klokken 11.00 var der et kort stop, hvor vi nød panorama-udsigten over Middelhavet. Bagefter havde vi 15 minutters trafikchaos, inden sidste times kørsel til Monte Capanne

Her kunne de, der havde lyst, tage svævebanen op til toppen af Monte Capanne, [www.cabinovia-isoladelba.it](http://www.cabinovia-isoladelba.it), hvilket var med i prisen. Turen tog 18 minutter op og det samme ned. Klokken 13.35 var alle tilbage, og turen kunne fortsætte til Marcianna Marina, hvor der var frokost.

Klokken 15.48 var der afgang mod vores hotel, og guiden fortalte guiden historien om, da hun fik kørekort i Milano.

Klokken 16.30 var vi tilbage på hotellet, og det var meget varmt. Mange benyttede derfor lejligheden til en dukkert i havet og swimmingpoolen.

Klokken 19.15 var der velkomst-drink, som skulle have været på førstedagen, men blev udsat på grund af det sene tidspunkt vi var ankommet til hotellet.

Middagen blev serveret klokken 19.30, og det var igen en 3 retters menu, hvis det ikke ligefrem må være en 4 retters menu, det store salatbord med mere inden forretten.

### **Onsdag den 14. september.**

Igen stod vi op til en varm dag efter en varm nat, og med et dejligt morgenbord.

Klokken 8.00 var der afgang med bussen til dagens oplevelser, som angik minerne. Turen til toppen var med byens lille tog.



Det lille tog



Der samles granit

Da vi ankom til toppen, fik alle, der havde lyst, udleveret en lille hakke, så de kunne hakke lidt sten ud og tage med hjem til minde om besøget..

Tilbage i byen var der besøg i minemuseet. Senere gik turen til Porto Azzurro, hvor der blev serveret frokost på restaurant Carravella [www.ristorantelacaravella.eu](http://www.ristorantelacaravella.eu)

Afgang herfra klokken 15.20, og så var der orientering om næstedagen og Napoleon, og klokken 16.00 var vi tilbage på hotellet.

Klokken 19.30 nød vi den 3 – 4 retters menu.

### **Torsdag den 15. september.**

Fint vejr, dog lidt overskyet fra morgenstunden.

Afgang fra hotellet klokken 8.30 og dagens program var: I Napoleons fodspor.

Guiden fortalte udførligt herom og om Napoleon.

Klokken 8.50 ankom vi til Portofarraio, og der var nu afsat tid til at se Napoleons residenser Villa Villa dei Mulini og derefter hans officielle residens.

Herfra gik turen tilbage gennem byen til promenaden, hvor nogle benyttede lejligheden til at køre en tur med det lille tog rundt i byen, hvilket tog 20 minutter. Frokosten nød vi forskellige steder.

Afgang mod vores hotel klokken 15.00, og så begyndte det at regne, men vejret blev igen fint, da vi nåede hotellet.

Der var nu tid til at nyde livet på hotellet, i poolen eller på stranden indtil vi igen skulle nyde den gode aftensmad 19.30.

Derefter var der hygge, men mange gik tidlig til køjs, fordi morgenmaden næste dag allerede kunne nydes fra klokken 6.30, idet vi skulle køre til færgen mod fastlandet klokken 8.00.

### **Fredag den 16. september.**

Morgenmad som beskrevet og afgang til færgen klokken 7.15 – og så havde det regnet om natten, men var nu tørvejr.

Ankomst Piombino klokken 9.15. Efter lidt problemer med at få bussen fra borde og lidt højlydt diskussion færgens personale imellem, fortsatte vores bus (nu) mod Sienna.

Undervejs fortalte guiden at Toscanas indbyggerantal var på 3.7 mill. Hun fortalte også om madkulturen i Toscana.

Efter 1 times kørsel havde vi en pause på 15 min. Da vi igen fortsatte turen, fortalte guiden om Toscana grise, specielt om bæltessvinene.

Inden Sienna fik vi orientering om festlighederne i byen, bl.a. om hestevæddeløbet og et ostevæddeløb i forbindelse med byfesten.



Torvet i Sienna



Frokost på den Sorte Hane

Klokken 12.00 ankom vi til Sienna, og så gik det til fods op til torvet i regnvejr og til spisestedet ” Sorte Hane”.

Da vi skulle videre, var regnen taget til, og der blev holdt pause i mange forskellige resrauranter ved rådhuspladsen – og det regnede og det regnede.

Klokken 17.20 var vi i Chianciano Terme på vores hotel Albergo Rossana [www.albergorossana.it](http://www.albergorossana.it) og det var i tørvejr. Derefter var der tid til på egen hånd at se nærmere på byen Chianciano Terme inden aftens meny.

## Lørdag den 17. september.

Sol på himlen, og efter morgenmaden var der afgang mod Assisi. Byen er først og fremmest kendt for kirken bygget til ære for Frans af Assisi.

På vej til Assisi fortalte guiden om Assisi og den danske munk Broder Theodor. Hun fortalte også om den danske forfatter Johannes Jørgensen, som boede i Assisi i perioden fra 1915 til 1939 og om klostre, munke og nonner.

Hun nævnte også jordskælvet i Assisi i 1997, som bl.a. beskadigede kirken San Francesco og nævnte til sidst Birgitta-søstre i Assisi.

Vi kørte efterhånden igennem betalingsbomme og væk fra motorvejen med kurs mod Assisi.

Efter ½ times underholdning i bussen holdt guiden pause, og klokken 9.45 forlod vi Toscana og kørte ind i Umbrien. Vi kunne se Trisimosøen, som er Italiens 4. største sø, og guiden fortalte om Perugia, hovedstaden i Umbrien. Samtidig kunne vi se Assisi på toppen af bjerget.

Bussen blev parkeret og selskabet fra Hundested gik op til borgen. Men inden vi kom ind i borgen, måtte vi scannes, og så mødte vi den danske munk Broder Theodor.



Så skal alle scannes



Broder Theodor fortæller

Broder Theodor fortalte, hvordan vi skulle opføre os, når han guidede os rund i klosteret. Vi fik udleveret høreapparater, og Theodor gengav bl.a. historien om Frans af Assisi og om kirken.

Efter rundvisningen var det tid til frokost.

Efter frokosten var der tid til på egen hånd at opleve byen, og klokken 15.30 var der afgang med bussen til vores hotel.

På vej tilbage til hotellet tog vi afsked med vores guide Charlotte, som blev sat af i Chiusi, hvorfra hun skulle med tog til Milano.

Vi var tilbage på hotellet klokken 17.15, og så var der tid til på egen hånd at se nærmere på byen Chianciano Terme.

## Søndag den 18. september.

Regn fra morgenstunden. Men det klarede op, inden turen startede klokken 9.00.

19 personer var med på dagens udflugt. De øvrige blev hjemme og nød dagen på hotellet og i byen.

Ny guide, som hed Bente, bød velkommen, og fortalte om dagens program og Etruskerne.

Temperaturen udenfor var dalet og var 16 grader. På Elba havde vi 30 grader midt på dagen.

Bente fortalte om vinene i området og om vores besøg i et af Montepulsianos´ vinhuse, som er kendt for sin "adelige vin".

Fortalte så om vingården, som vi skulle besøge, og om, at manden, der skulle fortælle om vinene, hed Adam. Han var 80 år og havde arbejdet i vinhuset siden han var 15.



Adam fortæller



Vinsmagning og guiden Bente

Klokken 10.00 startede et festligt og interessant foredrag oversat til dansk af vores guide.

Klokken 11.00 var foredraget slut, og det var nu muligt at købe olivenolie og vin, inden vi igen skulle gå til bussen klokken 11.30. Næste mål var Montalcino, som vi ankom til klokken 12.15

Vi var heldige, hvad angår regnen. Det regnede nemlig, mens størstedelen af selskabet havde fundet sig et spisested.

Så var der tid til at se på byen og ikke mindst butikkerne. Til trods for, at det var søndag, blev der handlet lædervarer, hvilket flere benyttede sig af.

Klokken 14.30 var der afgang mod vores hotel, og så begyndte det at småregne.

I bussen fortalte guiden om turistskatten, som vi skulle afregne på vores hotel. Plus drikkepenge til personalet på hotellet.

Turen tilbage til hotellet gik via den gamle bydel i Chianciano Terme, hvor vi var klokken 15.30, og her var der nogle fra selskabet, der benyttede lejligheden til at stå af bussen og gå til hotellet.

Bussen kørte så via Piazza Italia til hotellet.

Klokken 18.00 sang Skagen Klitkor på Piazza Italia. Det var der flere fra selskabet der benyttede lejligheden til at høre.



Moltalcino



Skagens Klitkor

Klokken 20.00 var der aftensmad.

### **Mandag den 19. september.**

Morgenmad fra klokken 6.30 og afgang med bussen klokken 7.30.

Der var lovet op til 22 grader.

Guiden fortalte om Albanerbjergene, Rom, Roms grundlægger, Umbrien, og meget mere i en time.

I mellemtiden var vi kommet på motorvej A1 Autostrada del sole. Klokken 9.00 havde vi 20 minutters rast. Bagefter fortsatte vi mod Castel Gandolfo, hvor paven har sin sommerresidens.



Pavens sommerresidens



Torvet i Castel Gandolfo

Det var ikke muligt at komme ind i pavens sommerresidens, men kirken var åben, og flere forretninger var åbne.

Vi kørte herefter mod Nemi, hvor vi bl.a kunne se Nemi Søen. I Nemi nød vi en god frokost serveret af en underholdende tjener.





Klokken 14.00 forlod vi Nemi og turen gik mod lufthavnen, hvor vi tog afsked med vores gode chauffør og -guide.

Vi skulle have fløjet klokken 17.15. men kom først afsted klokken 18.45.

Klokken 19.00 var vi i luften og 2,5 time senere landede vi i Kastrup, hvor Adrians bus stod klar til at fragte os til Hundested, hvor vi var klokken 23.00.

At rejse er at leve, især med Ældre Sagen fra Hundested.

Skribent og fotograf. Ernst Peters [www.ernstp@webspeed.dk](mailto:www.ernstp@webspeed.dk)

Gennelæst af: Stephan Pedersen