

Turen til Schwerin 2016

29. november -1. december

Rejsen foregik i dagene fra tirsdag den 29. november til og med torsdag den 1. december.

Den var arrangeret af Lokalkomitéen for Ældre Sagen i Hundested, og Nancy Viborg var kontaktperson og havde bestilt den hos Adrian Turistfart.

Prisen var 2.395,00 kr./person incl. bus i 3 dage og kørsel til udflugter, samt færge Gedser Rostock. 2 nætter på hotel, ½ pension samt frokostbuffet på færgen ud og hjem. Tysk/dansk guide på dele af turen og besøg på Karls Hof.

Tirsdag den 29. november.

Klokken 6.15 var der mødetid ved Havnekiosken, og umiddelbart efter afgik Adrians bus med Hans som den gode chauffør og med 31 medlemmer fra Ældre Sagen i Hundested mod Vanløse, hvor yderligere 13 gæster skulle stige om bord på bussen.

Derfra fortsatte turen mod Gedser. Første stop var rast Piperhus, hvor Hans gjorde kaffen klar. Turen fortsatte derefter mod Gedser, hvor vi var klokken 10.15 og ½ timer efter, kørte vi om bord på færgen Kronprins Frederik.

På færgen var der reserveret bord, og vi kunne nu nyde en dejlig frokost incl.drikke-varer.

Klokken 13.00 kørte vi fra borde i Rostock, og turen fortsatte mod Wismar, hvor vi skulle opleve turens første julemarked og for manges vedkommende smage en glühwein med eller uden rom.



Julemarked i Wismar.



Så drikkes der glühwein.

Klokken 16.00 var der afgang mod Neüstatt-Gleve, hvor vi skulle bo på hotel Mercure Neüstatt-Gleve. Et flot gammelt hotel.

Da vi ankom til hottellet, blev vi modtaget af guiden Bärbe, som bl.a. skulle være vores guide næste dag. Guiden og en fra hotellet uddelte derefter nøgler til værelserne.

Klokken 18.30 var der middag incl. 1 drink til maden.

Onsdag de 30. november.

Morgenmad mellem klokken 6.30 og 9.00.



Hotel Mercure Neüstat-Gleve.

Klokken 9.00 var der afgang til Schwerin Schloss og temperaturen ude var +3 grader. Guiden bød velkommen i bussen og fortalte om dagens program, om hotellet og Neüstadt Gleve.

Klokken 9.30 forlod vi motorvejen, og guiden opdelte os nu i to grupper. Da rundviseren talte tysk, blev det guiden, der oversatte i den ene gruppe og Ib i den anden.

Guiden fortalte om Schwerin og slottet samt julemarkedet i Schwerin, som vi skulle besøge efter besøget på slottet.

Klokken 10.00 var vi på slottet og rundvisningen startede, og jeg var på Ibs hold.



Schwerin Schloss.



Ib oversætter til dansk.

Klokken 11.30 var besøget slut, og der var nu tid til på egen hånd at besøge julemarkedet og nyde frokosten, hvor man havde lyst.

Klokken 15.30 var der afgang mod hotellet, og det var nu begyndt at småregne.

Da vi var kommet i bussen, takkede guiden Ib for hjælpen med at oversætte fra tysk til dansk på hans hold.

Klokken 16.15 var vi tilbage på hotellet.

Der var nu knapt to timer til, at vi i flok skulle gå til Burg restaurant, hvor aftensmaden skulle nydes.

Et hyggeligt sted som vi fandt i mørket.

Efter middagen var der mulighed for at slappe af på vores hotel.

Torsdag den 1. december.

Morgenmad fra klokken 6.30 til 9.00.

Klokken 9.00 sagde vi farvel til hotellet, og turen gik med bussen til Karls Hof øst for Rostock.

Temperaturen udenfor var +7 grader, og det småregnede lidt.

Klokken 10.00 var der 15 minutters pause på rast Pröbbover See Ost, og klokken 11.00 var vi på Karls Hof, som guiden forinden havde fortalt lidt om.

Karls Hof var startet med, at man kunne komme og plukke jordbær om sommeren.

Det kan man stadig, men nu er det også Tysklands største bondemarked, med udsalg af brød, pølser, saft, honning, te, marmelader, øko-specialiteter, porcelæn og meget andet.

Her er der masser af oplagte gaveideer i flotte omgivelser, hvor der også er en hel del solide børneoplevelser på et gratis legeland, isskulpturer om vinteren, og stedet har endda sin egen jordbærvin. Her er også gartneri, røgeri og man kan lære at lave keramik og stearinlys.



Karls Hof.



Her produceres jordbær syltetøj.

Klokken 14.30 var det meningen, at køre mod Bordershoppen i Rostock, men vi ventede 15 minutter på tre fra selskabet, inden vi kom afsted.

Klokken 15.00 var vi ved Bordershoppen, og vi havde masser af tid til færgens afgang klokken 17.00, men som var udsat ½ time på grund af den kraftige blæst.

Klokken 17.30 lagde "Kronprins Frederik" fra kaj, og turen gik mod Gedser i kraftig vind og en god tag-selv buffet - incl. drikkevarer.

Da vi ankom til Gedser efter to timer i søgang, gik turen mod Vanløse, hvor vi var klokken 21.10. Efter at gæsterne fra Vanløse havde fået deres bagage, fortsatte turen mod Hundested, hvor vi var klokken 22.10.

En god tur var til ende, og vejret holdt næsten, som meteorologerne havde lovet.

At rejse er at leve.

Skribent. Ernst Peters.

Gennemlæst af Stephan Pedersen.