

Juletur til Århus

5. - 6. december
2017

Turen foregik i dagene tirsdag den 5. december og onsdag den 6. december. Den var arrangeret af Lokalkomiteéen for Ældre Sagen i Hundested, og Nancy Viborg var kontaktperson, og den blev udført af Adrian Turistfart.

Prisen var 1.395 kr. /person. Fra Hundested deltog der 60 personer og fra Frederiksværk 2 personer.

Tirsdag den 5. december.

Vi startede fra Hundested Havn, ved Havnekiosken, klokken 8. Vejret var gråt med lidt støvregn.

Vores chauffør hed Hans, og han bød os velkommen i bussen, da turens to deltagere fra Frederiksværk var steget om bord ved Shell-tanken i Frederiksværk.

Umiddelbart efter var det Nancy, der bød velkommen om bord i Adrians to etagers bus.

Turen gik nu mod Storebælt via Roskilde og den gamle hovedvej 1 til broen, hvor første stop var umiddelbart efter broen. Der var det nu muligt at nyde en kop kaffe og en lille en til halsen samt benytte toiletterne på rastepladsen.

Da alt det var overstået, gik turen videre over Fyn til Jellinge, hvor frokosten blev indtaget, to stk. dejligt smørrebrød/person og dertil vand; men øl kunne købes. Bagefter dejlig kaffe/te og småkager.

Så var der foredrag om Harald Blåtand og Danmarks runestene. Efter et godt og interessant foredrag var der tid til på egen hånd at aflægge museet et besøg.

Flere benyttede lejligheden til også at aflægge kirken et besøg samt se runestenene, som står umiddelbart uden for kirkens indgang indkapslet i glasbure.



Jellinge



Jellinge kirke.

Efter en god oplevelse fortsatte bussen til Hotel Pejsegården i Brædstrup.



Oven på indkvarteringen her havde vi nu små 3 timer, inden vi skulle nyde aftensmaden, som bestod af champignonsuppe og flæskesteg.

Onsdag den 6. december.

Morgenmaden kunne nydes fra klokken 7.

Klokken 9 var der afgang mod den Genfundne bro, hvor vi var en lille halv time senere.

Om broen kunne vi læse:

Den genfundne bro

Her i 2014 bliver den gamle jernbanebro ved Gammelstrup gravet fri. Broen var en del af jernbaneforbindelsen mellem Horsens og Bryrup. Broen blev bygget i 1899 og var dengang den højeste bro i Norden, 15 meter over Gudenåen.



Den genfundne bro.



Udsigt fra Den genfundne bro.

I 1929 var broen forældet i forhold til standardsporvidden for tog. Da konstruktionen var lavet til 1 meter sporvidde var det for omfattende at ændre hele broens opbygning. I stedet dækkede man det hele til med sand og lavede to rør som Gudenåen kunne løbe igennem. I stedet for en bro var der nu en dæmning med en bro skjult inden i.

Sandet har bevaret broen næsten uden skader og rust. Planen var at grave hele broen fri, male den og lægge planker og rækværk hvor skinnerne var. Det gav Gudenåen et helt frit løb under broen og er nu et rigtigt godt udflugtsmål.

Den 13. december 2014 blev broen indviet og officielt åbnet.

Broen fik navnet "Den genfundne bro"

Efter ½ time fortsatte turen mod Århus, og i Århus kørte chauffør Hans lidt rundt bl.a. forbi kunstmuseet Aros, inden vi nåede indgangen til Den Gamle By. Klokken var 10.45.

Der var afsat tre timer til på egen hånd at opleve Jul i Den Gamle By.

Om jul i Den Gamle By må jeg tilstå, at jeg fundet følgende på internettet.

Jul i Den Gamle By.

Oplev julens historie i Den Gamle By - en stemningsfyldt rejse gennem mere end fire århundreder. Overalt er der dækket op og pyntet, som man har gjort det fra 1600-tallet og helt op til 1974. I Den Gamle By kan du også finde unikke gaver i de historiske butikker eller boder og nyde en stille stund med julemad, godter og varme drikke.

Historien om julen er bygget op som en række tableauer, der begynder i renæssancestuen hos den velstående købmand i 1625 og fortsætter i 1800-tals-stuerne med de første juletræer. I 1920'erne har familierne adventskrans og juletræ med fehar og elektriske lys. Julepynten, som du måske selv husker, pryder hjemmene og gaderne i bykvarteret fra 1970'erne.



Købmandsgården er omdannet til et miljø fra bogen 'Peters Jul' fra 1866. For mange giver bogen stadig opskriften på den 'rigtige jul'. I køkkenet bager tjenestepigerne småkager, familien spiser gås og risengrød juleaften, og juletræet pyntes med en stork i toppen.

Nisser hører til den danske jul. I Møntmestergården kan du købe risengrød af nisserne. Og fra den store stol foran ildstedet fortæller en jule-nisse om sit lange, omskiftelige liv og tager imod børnenes ønskesedler.

I Jul'umhej-huset huserer nisserne på loftet. I værelset kan børnene lege, dufte, klatre og høre historier i hyggehulen. Det store juletræ i stuen er overdådigt pyntet.

På Torvet og i gaderne inspirerer markedsboder og historiske butikker til originale gaveindkøb. Her er alt fra legetøj, bøger, Madam Blå, flotte plakater og hjemmelavede smykker til lækre kager og hjemmelavet snaps. Julens blomster, nødder og frugter sælges i Handelsgartneriet Bernstorff. Husk også et lille besøg på husflidsmarkedet.



Danskerne har stærke traditioner for at spise anderledes mad i juletiden. I restauranterne og i gadeboderne kan du købe den gode julemad og -kager, æbleskiver, vafler og glaserede æbler. Drikke som varm punch og snaps er godt at lune sig på.

Julestuer var i 1700-tallet hyggelige sammenkomster, hvor man drak rigeligt med juleøl, sang viser og legede forskellige julelege. Andre julelege havde et klart erotisk islæt og var derfor ikke velsete af kirkens mænd.

Den Gamle By fortæller på plancher historien om 1700-tallets julestuer. I pakhuset kan du få varmen ved et krus punch og spise klejner og honninghjerter til.

Efter tre hyggelige timer her var der igen afgang mod Hundested klokken 13.50.

På en afstemning dagen før var der interesse for at nyde aftensmaden på en lille hyggelig restaurant umiddelbart efter betalingsbommene ved Storebæltsbroen på Sjælland.

Lidt over 16 nåede vi den lille hyggelige restaurant Bæltstedet tæt på Campingcenteret.

Her var dagens ret stegt flæsk og persille-sovs, pris kr. 110 kr., som jo næsten alle på forhånd havde sagt ja til.

Halv seks sad vi igen i bussen, og turen fortsatte mod Hundested. Men for at vi skulle nyde alle de julepyntede huse, var ruten ikke over Roskilde. Fra Ringsted kørte vi mod Holbæk og Skibby, og så sagde vores gode chauffør Hans, at vi ville være i Hundested klokken 19.30. Han fik næsten ret, for vi var der klokken 19.29.

Vejret havde ikke været det bedste, men godt nok.

Tak til Nancy, Hanna og Hans for god service på hele turen.

En tur med Ældre Sagen, det er sagen!

At rejse er at leve.

Skribent: Ernst Peters.

Gennemlæst: Stephan Pedersen.