

Turen til Polen

28. maj – 1. juni
2018

Turen foregik i dagene 28. maj til og med 1. juni. Den var arrangeret af Lokalkomiteéen for Ældre Sagen i Hundested, og Nancy Viborg var kontaktperson, og den blev udført af Vitus rejser.

Fra Hundested deltog der 40 personer.

Mandag den 28. maj.

Vi startede fra Hundested Havn, ved Havnekiosken, klokken 5.15.

Vores chauffør bød velkommen i bussen.

Umiddelbart efter var det Nancy, der bød velkommen om bord.

Turen gik mod Gedser til Højmølle Kro, hvor en ny chauffør, Steen, bød os velkommen.

Fra kroen kørte vi til Gedser, hvor vi skulle med færgen til Rostock klokken 9.

Ved ankomsten til Rostock lidt før kl. 11 var første stop Bordershoppen, og der var afsat en halv time til indkøb.

Klokken 14 var temperaturen 30 grader. Klokken 17 ankom vi til vores hotel i Barlinek og guiden Isabella tog imod os.



Hotel Barlinek.



Udsigten fra hotellet.

Vores hotel Hotel Barlinek er et familieejt hotel, som ligger ned til bredden af den smukke sø, Barlinek Sø, og kun 200 meter fra byens centrum.

Klokken 19 var der aftensmad, og derefter gik flere direkte på værelserne efter den lange tur og tidlige afgang fra Hundested.

Tirsdag den 29. maj.

Morgenmad fra klokken 7 til klokken 9.

Klokken 9 var der afgang mod dagens oplevelse, bryggeriet og Gorzow, men dog først en lille rundtur i Barlinek, hvor guiden fortalte om kirken og byen.

Efter en lille times kørsel og underholdning af guiden nærmede vi os bryggeriet, som hun fortalte om samt en lille orientering om øllet.



Besøg på bryggeriet.



Guiden fortæller.

Efter rundturen på bryggeriet, hvor der var smagsprøver, gik turen til restaurant Pivosz, hvor frokosten blev indtaget.

Klokken 13 var der afgang, og nu var det mod et indkøbscenter i Gorzow, hvor vi kørte forbi et stort speedwaystadion.

Klokken 15.30 kørte vi tilbage mod Barlinek, og temperaturen var 35 grader.

Onsdag den 30. maj.

Efter morgenmaden var der klokken 9. afgang mod Stettin, der er en af Polens største byer.

På vej dertil fortalte guiden lidt om Polens historie. Lidt over 10 var der stop i byen Dabie. Det var her muligt at købe krystal, smage champagne – og købe champagne – samt cigaretter.

Efter en lille time var der afgang mod Stettin, hvor vi bl.a. krydsede floden Rgilita og på turen fortalte guiden om byen.

Klokken 11 var der stop ved centret 3 Ørnesplads. Her var det muligt at gøre indkøb og nyde frokosten, idet der først var afgang klokken lidt i to, hvor turen fortsatte til Stettins tidligere beskyttelsesrum.

Klokken 14 gik vi under jorden og fik interessante foredrag under-vejs i 9 graders varme.



Længere fremme måtte der ikke fotograferes.

En time senere var der afgang mod vores hotel, og temperaturen var nu 35 grader.

Efter kort tids kørsel var der stop ved en isbod. En dejlig is. Senere kørte vi videre, og undervejs så vi to storkereder, hvor "familien" var hjemme.

Var tilbage på hotellet lidt over fem.

Inden middagen klokken 19 var der en halv time, hvor børnedansere viste deres kunnen.

Torsdag den 31. maj.

Klokken lidt i ni var der afgang til den lille båd, der skulle sejle os en tur rundt på Barlineksøen.

På vej dertil fortalte guiden om Barlinek, og at dagen denne dag var helligdag i Polen.

Vi blev delt i to hold, fordi der maks. måtte være 40 personer om bord.



Turen varede knapt en time, og vi kom bl.a. forbi vores hotel.

Klokken lidt over 11 forlod vi havnen, og alle havde været søen rundt.

Guiden orienterede igen om byen, mens vi kørte til vores næste bestemmelsessted, som var en gammel gård. På grund af optog i byen gik turen ad omveje.

Ved gården var der en lille kirke, som vi først aflagde et besøg

Frokosten blev indtaget på gården.



Guide og chauffør.

Derfra gik turen tilbage til kirken i Barlinek, hvor vi kunne vælge at se kirken eller at gå til vores hotel, kun få hundrede meter væk.

Eftermiddagen benyttede flere til at gå en tur til kirkegården ad en skøn sti langs søen og gennem skoven.

Efter aftensmaden bød hotellet på en lille drink ude i haven.

Fredag den 1. juni.

Klokken 8 var der afgang mod Hundested, og første stop var efter godt 2 timers kørsel på Rast Vier Tore, Stadt Ost.

I anledning af at Bent Nielsen fyldte rundt, bød han på et glas vin, inden turen gik videre, og temperaturen var faldet til 20 grader.

Klokken 13 var der stop ved butikken Calle, og lidt før to kørte vi til færgen, hvor der var afgang med færgen "Berlin" klokken 15.

Efter ankomsten til Gedser var første stop Højmølle Kro, hvor der igen var chauffør skift.

Chauffør Steen stod af, og chauffør Klaus der kørte os hjem stod på.

Klokken 19.30 var vi i Hundested.

En tur med Ældre Sagen det er sagen.

At rejse er at leve.

Skribent: Ernst Peters

Gennemlæst: Stephan Pedersen.