

Turen til Skara

Tranedans

9. april – 11. april
2019

Turen var med Ældre Sagen fra Hundested og arrangeret i samarbejde med Adrian Turist i Frederiksværk. www.adrian-bus.dk Prisen var kr. 3995 per person.

Vores chauffør hed Hans, og i bussen var vi 40 personer fra Ældre Sagen. Nancy fra Ældre Sagen i Hundested var med som en trofast hjælper i bussen, og ikke at forglemme den der fra Ældre Sagen i Hundested, havde stået for tilmeldinger til turen.

Tirsdag den 9. kørte vi fra Hundested Havn klokken 8.30. Der var den service, at dem der ønskede det, de kunne stå på bussen tæt på deres bopæl, blot de havde meddelt Adrian det først.

Turen gik mod Helsingør, hvor vi skulle med færgen til Helsingborg, og det blev klokken 9.58.

Vejret var flot solskin og temperaturen var 5 grader.

Efter ankomsten til Helsingborg fortsatte turen ad hovedvej E4.

Klokken 12 drejede vi fra motorvejen og fortsatte ad den gamle hovedvej til vores spisested Toftaholms Herregård, hvor vi skulle nyde frokosten. www.toftaholm.se

Klokken 14 fortsatte turen, og vi havde 200 kilometer til næste stop.

Men forinden gjorde vi holdt ved Naturrum Hornborgasjön. www.visithornorgasjon.se
Klokken 17 var vi tæt på vores mål, og Hans fortalte lidt om Skara, og at vi skulle spise aftensmad klokken 18.30.

Da vi ankom til vores hotel, Skara Stadshotel, var der uddeling af nøgler og derefter lidt afslapning, inden vi gik til bords til en dejlig to retters menu.



Skara Stadshotel

Onsdag den 10. var der afgang fra hotellet klokken 8.50., og temperaturen uden-for var 0 grader, og der var faldet lidt sne i løbet af natten.

Efter en halv times kørsel nåede vi området, hvor tranerne optrådte. Da vi kom derud, blev vi mødt af en guide, som fortalte om tranerne og om deres vej fra syd til nord. Desværre dansede tranerne ikke så meget, men der var 19500 traner forsamlet.



Efter godt en time fortsatte turen mod Gudhems Kloster, hvor vi var ca. 20 minutter senere. Her havde vi en halv time til at se kirken og ruinerne af klosteret.

Derfra gik turen til Brunsbo Bispegård, hvor vi skulle nyde frokosten. Men inden vi spiste fortalte ejeren af gården på fejlfrit dansk om sit liv og om gården. www.brunsbos.se

Efter frokosten var der tid til, at vi kunne besigtige gården og dens tilliggende ude og inde.

Klokken 13.30 var der afgang mod Varnhem Kloster Kyrka. Her var der også en guide, der fortalte om kirken.

Efter besøget i kirken fortsatte turen mod vores hotel i Skara. Inden middagen klokken 18.30 var der mulighed for at se Skara Domkirke, som lukkede dørene klokken 16.

Torsdag den 11. april.

Klokken 9 var bussen pakket, og vi forlod hotellet. Temperaturen var minus 5 grader.

Kursen blev sat syd om søen Vänern. Første stop var ved kirken Grästorp. Derefter mod vores næste mål som var Byklevsfället. Her var der også et kort stop, så alle havde mulighed for at tage billeder af det lille vandfald.



Byklevsfället.

Turen fortsatte ind over det lille fjeld i håbet om at se nogle elge.

Da vi igen havde forladt fjeldet og ikke havde set elge, blev kursen sat via Trollhättan mod vores spisested, Fars Hatt i Kongelov, www.farshatt.se hvor vi var klokken halv et.

Igen kunne vi nyde en god frokost, og klokken 14 kørte vi mod Helsingborg, med et lille stop omkring Varberg, hvor der var 20 minutters pause.

Klokken 17 sejlede vi med færgen til Helsingør og klokken 17.30 var vi i havn og turen kunne fortsætte mod Hundested, hvor vi var klokken 19.

Tak til Nancy, og vores dygtige chauffør og guide, Hans, for god service på hele turen.

At rejse med Ældre Sagen, det er sagen.

Skribent: Ernst Peters.

Gennemlæst: Stephan Pedersen.