

**Påstigningssted:**

Kirkebjergvej 8, Jyllinge :  
Hovedgaden 12, Gundsømagle:

Mødetid kl. 08.25 afgang 08.35  
Mødetid kl. 08.35 afgang 08.45

Pr. pers. i delt dobbeltværelse: 4.999,-

Tillæg: Eneværelse ; 600,-

Obl. admin. tillæg:

99,-

Afbestillingsforsikring; 375,-

**INKLUDET:**

4-stjernet bus, inkl. pladsreservation og WiFi

3 nætter på Agerskov Kro\*\*\*

3 x morgenmad (2.-4. dag)

2 x frokost (1. og 4. dag)

2 x smør-selv-madpakke (2. og 3. dag)

3 x middag (1.-3. dag)

Besøg i Christiansfeld, inkl. kaffe og honningkage

Byvandring i det historiske Ribe

Rundtur på Rømø

Besøg ved Vidå-slusen

Byvandring i Tønder

Udflugt til Sort Sol med lokalguide

Byvandring i Slesvig

Besøg ved Dannevirke

Besøg på Historiecenter Dybbøl

Rejseleder på hele rejsen

**Bestilling og betaling:**

Tilmelding senest 28. maj 2025 til Vitus Rejser.

Senest 10 dage efter modtagelsen af rejsebevis., betales depositum som udgør kr. 1.099 pr. person og betales, sammen med evt. afbestillingsforsikringspræmie. Restbetaling senest 28. juli 2025.

Tilmelding er ikke bindende fra Vitus Rejsers side, før betaling iht. ovenstående er sket.

**Tilmelding til Vitus Rejser**

Telefon 33 14 65 66. E-mail [info@vitus-rejser.dk](mailto:info@vitus-rejser.dk)

**Regler for afbud: Mere end 60 dage før afrejse:**

Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum

**Fra 60 dage til og med 31 dage før afrejse:**

50 % af rejsens pris refunderes

**Fra 30 dage og frem til afrejse:** Hele rejsens pris er tabt.

**Pladser i bussen:**

Fordeles ved tilmelding. Der køres med røgfri bus

**Bemærk:**

Du skal være selvhjulpne og kan gå i et roligt tempo, rollator kan medbringes.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

På denne rejse er rejsebestemmelser for Vitus Rejser gældende.

## I samarbejde med Ældre Sagen Gundsø



### Sort Sol i Sønderjylland

4 dage, fra den 28. september til 01. oktober 2025  
Tilmeldingsperiode fra 28. august 2024 til 28. maj 2025:  
Tilmelding til Vitus rejser på telefon 33 14 65 66 eller  
mail: [info@vitus-rejser.dk](mailto:info@vitus-rejser.dk)

**Vitus**  
REJSER I GODT SELSKAB



#### **Hotelbeskrivelse: Agerskov Kro & Hotel:**

Værtsparret Bodil og Peter Otte overtog kroen i 1976. Den er smukt renoveret, og de gamle bygninger fremstår med stor respekt for den oprindelige stil. I kroens stuer ser du gamle billeder og malerier fra en svunden tid.

Kromanden står selv i køkkenet med sin stab af kokke, og her fremtrylles retter, som tilfredsstiller selv den mest kræse gæst. I forbindelse med morgenmaden har du mulighed for at smøre dig en frokostmadpakke.

Værelserne ligger dels i stueplan og på 1. sal (ca. 20 trin). Der er ingen elevator. Alle værelser er moderne indrettet med tv, gratis WiFi og badeværelse med hårtørrer.

#### **1. dag: Christiansfeld, Ribe og ankomst til Agerskov Kro**

Hernhutter- og honningkagebyen Christiansfeld blev i 2015 optaget på UNESCO's Verdensarvliste. Den strengt symmetrisk anlagte bykerne er meget velholdt. Vi holder formiddagspause i byen, hvor vi får en kop kaffe og en smagsprøve på de berømte honningkager.

Fra Christiansfeld fortsætter vi mod vest til Danmarks ældste by Ribe, hvor vi spiser frokost. Bagefter strækker vi benene på en lille vandretur gennem byen, der har så meget historie at byde på. Hvis domkirken er åben, kigger vi naturligvis indenfor.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til den hyggelige Agerskov Kro, hvor værtsparret står klar til at forkæle os med god mad de næste par dage.

*Inkluderede måltider: Frokost og middag.*

#### **2. dag: Rømø, marsklandet og Sort Sol**

I dag skal vi opleve det flade marskland og grænseregionen. Vi lægger ud med en rundtur på Rømø. Øen er kendt for sine hvalfangerkaptajner - kommandører - og ikke mindst de umådeligt brede sandstrande. Vel inde på fastlandet igen kører vi til slusen ved Vidåen, hvor vi holder en pause, så der er tid til at gå en tur på diget. Bagefter kører vi til Rudbøl, hvor det er muligt at stå med det ene ben i Danmark og det andet ben i Tyskland. Vi fortsætter til Tønder, hvor vi går på opdagelse blandt de gamle huse. Besøg eventuelt kniplingemuseet i Drøhses hus eller Det Gamle Apotek, hvor det er jul i kælderens året rundt. I Tønder bliver der lidt tid på egen hånd, inden det er tid til turens absolutte højdepunkt - Sort Sol.

Udflugten til stærene starter i Møgeltønder, hvor vi møder vores lokalguide. Herefter begiver vi os ud i marsklandet, hvor fuglene leder efter overnatningspladser. Vores lokalguide har fingeren på pulsen og ved, hvor de slår sig ned. Det kan godt være syd for grænsen, så medbring pas. Husk også kikkert og praktisk tøj.

Vi spiser middag på kroen, når vi er tilbage efter udflugten, hvor vi forhåbentlig har set stære i hundredetusindevis boltre sig i luften i fantastiske formationer.

*Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og middag.*

#### **3. dag: Slesvig, Holm og Dannevirke**

Nyd kroens gode morgenmad i de smukke og stemningsfulde stuer, inden vi tager på udflugt. Husk passet, da vi skal til blandt andet Slesvig, som ligger syd for grænsen.

I Slesvig tager rejselederen os på en hyggelig tur gennem byen, hvor vi skal opleve den gamle bydel, Altstadt, med domkirken og det gamle rådhus. Vi kommer også omkring den maleriske bydel Holm med sine små fiskerhuse. Der er god tid til at nyde byen og spise den medbragte madpakke.

Om eftermiddagen besøger vi Dannevirke, der i århundreder var Danmarks store forsvarsværk mod syd. Skanserne blev som bekendt rømmet under krigen i 1864 og er siden forfaldet, men en af dem er nu genopbygget. I nærheden findes rester af Valdemarsmuren, som blev bygget på Valdemar den Stores tid i 1100-tallet.

Vi vender tilbage til den hyggelige kro om eftermiddagen, hvor der er tid til afslapning inden middagen.

*Inkluderede måltider: Morgenmad og middag.*

#### **4. dag: Dybbøl og hjemrejse**

Efter en god og solid morgenmad forlader vi Agerskov Kro og kører til Dybbøl. Ved Historiecenter Dybbøl følger vi op på besøget ved Dannevirke. Der er mulighed for at se skanser, opleve soldaternes hverdag, se en film eller blot nyde den fantastiske udsigt over Als og Sundeved.

På vejen tilbage til Sjælland spiser vi frokost.

