

Dansk Sprogservice

Cand.phil. Michael Falkendorf
Langholm 7, Arnakke, 4390 Vipperød
Tlf.: +45 26913019
www.dansksprogsservice.dk
michael@dansksprogsservice.dk
SE nr. 28060831

Foredrag om Amazonas - med billeder og film

Af
Michael Falkendorf

I 2003 fik jeg realiseret min gamle drengedrøm om at se amazonjunglen. Det var i Manu Nationalpark, Peru. Det viste sig ikke at kunne stille min tørst efter det, som nogle kalder "Det grønne Helvede", men som andre opfatter som det rene paradys. I det foredrag, jeg har den fornøjelse at præsentere med billeder og film, starter vi rejsen ca. 4500 m oppe i Andesbjergene i Ecuador og Peru, hvor inkaerne holdt til, og tager en hurtig tur ned i Amazonas, verdens største regnskov, som vi skal se nærmere på.

I det nordvestlige Brasilien ca. 500 km fra Manaus, ligger der en lille landsby, Xixuau, som jeg har besøgt en del gange, og hvor der er fuldstændig uberørt af turister og industri. Men vi skal også en tur ca. 2000 km længere sydpå til Pantanal, et sumpområde, hvor det er nemmere at se de forskellige dyr.

I vores vintertid er vandet lavt i Amazonbækkenet indtil regn og smeltet sne fra Andes hæver vandstanden flere meter, hvorefter man kan sejle i kano gennem skoven i vores sommertid. Jeg viser billeder og film af denne fantastiske natur med dyr og planter og deres interaktion. Du kommer bl.a. til at se taranteller, tangarer og tamanduaer, papegøjer, fisk, dovendyr og jaguarer - og høre om livet for dyr og mennesker i Amazonas.

Men regnskoven omkring Ækvator bliver mindre og mindre på grund af menneskelig aktivitet, og det kan have stor betydning for vores børnebørn. Bare de sidste 60 år er det samlede areal med regnskov skrumpet 50%. Så nyd regnskoven, mens vi har den.



Selvom jeg er en bogorm, debattør i medierne og storforbruger af krimier, har jeg altid elsket at bevæge mig ude i naturen. Det er blevet til en del rejser gennem tiden, samtidig med at jeg mestendels har undervist udlændinge i dansk i 45 år. Jeg underviser og rejser stadig, selvom jeg er gået på pension. Nu bor jeg i Arnakke ved Holbæk sammen med min kone, en papegøje og en masse akvariefisk.

Med venlig hilsen

Michael

Foredraget koster 3000,-kr. (+ transport) for medlemmer af Ældre Sagen og varer ca. 1½ time, og der er selvfølgelig tid til spørgsmål oveni.

Der er flere billeder på min hjemmeside!