

Man kan hvad man vil! -eller kan man? -og skal man? -eller bør man?

Vi hører det så tit: ”Man kan, hvad man vil!”

Det er en floskel, der er blevet sagt så tit, at vi ikke længere stiller spørgsmål ved det, men kan man mon, hvad man vil?

Nogle kan, og andre har held til at lykkes med det.

Hvad får et normalt begavet ungt menneske til at vælge en levevej, hvor det eneste man er garanteret, er usikkerhed, deltagelse i færre familiebegivenheder, ingen feriepenge, ingen pensionsordning, -at skulle arbejde, når alle andre holder fri, -at være til eksamen hver dag??

Er det drømmen om berømmelse -eller et liv i frihed, der driver værket?

Er det behovet for at blive anerkendt?

Er det kampen for at blive af med komplekser og generthed?

50 års jubilæum.

Preben Palsgård har haft heldet med sig, men det forhindrer ham ikke i at spørge, om noget kunne have været gjort anderledes.

I 2019 er det 50 år siden, Preben Palsgård for første gang stod på en offentlig scene og kaldte sig selv bugtaler.

Hvorfor valgte han det liv, i stedet for f.eks. at studere komparativ lingvistik og ende som en anerkendt sprogforsker?

Oplev et festligt foredrag om at leve -og overleve i den danske underholdningsbranche:

Foredraget er krydret med anekdoter og eksempler på det, Preben Palsgård kan:

Bugtale og levendegøre tøjhunde og sko.

Selv den lille, levende gårdhund Charlie, får lagt ordene i munden.

Pris og kontakt

5.000 kr. + transport

Tlf: 4045 1990

Email:

danmarksbugtaler@gmail.com

læs mere på hjemmesiden

www.bugtaler.dk

