

Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger

Foredrag om Ejer Bavnehøjs stifter

Mit navn er Jørn Johansen. Jeg er forfatter til bogen: BØRN AF RINGSTED og foredragsholder. Jeg er "gammel" Aalborg dreng, men jeg nyder nu min pensionist-tilværelse, i Sæby.

Der skulle gå mange år, før jeg kendte til min farfars bedrifter og hans liv. Jeg havde kun 2 billeder af ham og en dødsattest og startede et efterforskningsforløb på flere arkiver og på nettet.

Emnet er: Harald Viggo Johansen Stifteren af Ejer Bavnehøj. Han var den person, der fik fredet og dannet en bestyrelse på Ejer Bavnehøj i 1916. Han var lærer på Søndre skole i Hobro og foretog en rejse i 1915, for at se Danmarks højeste punkt.



Han blev imidlertid mødt med ADGANG FORBUDT skilte og omkring det højeste punkt, gik bonden Marius Matiasens køer og græssede i en indhegning. Man skulle betale for at komme helt op på det højeste punkt. Dette stoppede ikke Hv. Johansen. Han fik dannet en bestyrelse og et aktieselskab. Man fik købt de jorde omkring det højeste punkt i Danmark og fik fredet hele området året efter. Det siges, at uden Hv. Johansens store pionerarbejde, var Ejer Bavnehøj ikke det, vi kender i dag.

Men at hans store arbejde, kom til at koste ham jobbet, som lærer i Hobro og sit organistjob i Hobro kirke, kom nok bag på ham. Han blev opsagt i 1922 og sælger alt hvad han ejede, i Hobro, for at starte et helt nyt liv i Padborg.

Varighed: knap 2 timer, alt efter hvor stor spørgelysten er

Der skal være tilgang til en fremviser og lærred, samt et højtaleranlæg.

Jeg medbringer en Roll-up og billeder til at understøtte mit foredrag.

Hvis der findes et bord, nær mig, kan jeg fremvise alle de artikler, jeg har haft i aviser og blade, om denne iderige person.

Jeg forlanger ikke noget for mit foredrag. Dog ønsker jeg at få dækket min transportudgift på mindst 500 kr.

Kontakt: Mobil 20133720 – e-mail: jojnibe@yahoo.dk.

Jørn Johansen, Strandkanten 13 2. Sal. Th., 9300 sæby

