

Ældre Sagen Bov, Tinglev, Aabenraa, Lundtoft, Røde Kro
arrangerer i samarbejde med Mols Rejser bustur til

Dresden

Saksisk Schweiz og Leipzig

5 dage: 7. – 11. aug. 2024

Ved aflysning
tilbagebetales
det indbetalte
beløb

MOLSREJSER 



Mols Rejser * Grangaard Allé 28 * 7300 Jelling
Tlf. 75 87 12 12 * www.molsrejser.dk



Pris pr person i dobbeltværelse: kr. 5.990,-

Enkeltværelsestillæg: kr. 750,-

Tilmelding til Annelise Følster 2094 3595 eller

a-hfoelster@mail.dk senest 10. juni 2024

Inkluderet:

- Busrejse i 4* stjernnet turistbus
- 4 x hotelovernatning i Dresden centrum
- Kaffe og rundstykke på udrejsedagen
- 4 x middag (2 retter)
- 4 x morgenmad
- Udflugter jf. programmet inkl. parkering
- Bus parkering i Dresden
- Entré til Frauenkirche i Dresden
- Entré til parken ved Pillnitz
- Cityskat på hotellet i Dresden (kr. 150,-)
- Aftensmad på hjemrejsen – en ret
- Dansk rejseleder og tolk
- To turhjælpere fra Ældre Sagen
- Bidrag til Ældre Sagens annoncering
- Bidrag til Rejsegarantifond og udvidet EU forsikr.
- Dansk og tysk moms

Ikke inkluderet:

Personlige forsikringer, øvrige måltider, drikkevarer, private tilkøb og drikkepenge

Fysik: Almindelig godt gående og selvhjulpen

Øvrigt: Rejsens pris er udregnet efter kendte skatter, moms, afgifter og kurs d. 15.10.2023. Rejsens pris er beregnet ved min. 30 deltagere.

Må rejsen aflyses, får man det indbetalte beløb tilbage.

Praktiske info:

Ved tilmelding til Annelise Følster oplyses fuldt navn, adresse, fødselsdato, tlf. nr, e-mail, rejsens nr. "57.24 Dresden" og om der ønskes enkeltværelse.

Derefter fremsendes programmet, bekræftelse, faktura og Mols Rejsers alm. Vilkår.

Hotel Ibis Dresden Zentrum ligger centralt ved gågaden Prager Strasse med mange butikker og cafeer. Kun 10 min til fods fra den gamle bydel. Hotellet har elevator og restaurant.

Værelserne er 16m² og har alle bad & toilet, telefon, TV, gratis Wi-Fi samt aircondition og hårtørrer. Værelser med dobbeltsenge eller 2 adskilte senge samt enkeltværelser.

Hotellets adresse: Pragers Str. 5, 01069 Dresden, tlf. +49 351 48564856.

www.ibis-dresden.de

Der tages forbehold for ændringer i skatter, afgifter, brændstofpriser og valutakurser
Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes

Mols Rejser er medlem af Rejsegarantifond reg. nr. 1626

Turen køres af Agerskov Turisttrafik

En rejse til Dresden i delstaten Sachsen er en rejse til det smukkeste i det tidligere DDR. Dresden ligger ved floden Elben. Dresden blev grundlagt i Middelalderen, og siden blev den residensby for landfyrsterne og udviklede sig til en kunstnerisk betydelig renæssance by, omgivet af svære bymure. Dresden kaldes ofte "Tysklands Firenze" på grund af byens store kunstsamlinger. De fleste af byens betydeligste bygninger stammer fra 17-1800-tallet.

Natten mellem 13. og 14. februar 1945 blev Dresden udsat for et storstilet britisk-amerikansk luftangreb. Omkring 135.000 mennesker blev dræbt, og alle kendte historiske bygninger gik op i luer. Dette hævntogt skete på et tidspunkt, hvor Det Tredje Rige reelt var nedkæmpet.

Byen er nu genopført, og senest blev Frauenkirche genindviet for få år siden.

Program

Dag 1. Udrejse Dagens kørsel 710 km
06:30 Påstigning Rødekre. 07:05 Tinglev, 07:30 Padborg. Kørsel med bus til Dresden. Undervejs serveres en kop kaffe og et smurt rundstykke. Frokostpause ved motorvejscafeteria, madpakke kan medbringes eller frokost kan købes. Turen fortsætter, kun afbrudt af nødvendige stop. Ind under aften ankommer vi Dresden i delstaten Sachsen og indlogeres på vores hotel i centrum. Aftensmad på hotellet.

Dag 2. Dresden
Dejlig morgenbuffet på hotellet.
Derefter tager vi på byrundtur i den gamle, smukke bydel i Dresden, der ligger ved floden Elben. I byens centrum ligger den store barokbygning Zwinger, der er et museumskompleks bestående af flere pavilloner og gallerier. Indgangsportalen Kronentor er især berømt, ligesom porcelænssamlingen, kunstgalleriet og den historiske samling. Ved Teaterpladsen ligger den verdenskendte opera Semperoperaen. På scenen her har alverdens dygtigste operasangere optrådt.

Vi besøger Frauenkirche. Efter bombardementerne i februar 1945 henlå kirken som ruin i 50 år, og genopbygningen fandt sted fra 1994 til 2005. Kirken står nu i al sin pragt, genopført i sin gamle udformning med gamle og nye sten. Foran kirken står en figur af Martin Luther.

Den gamle bydel i Dresden er særdeles charmerende, og vi spadserer en lille tur i de gamle gader. Dresden har altid tiltrukket digtere og filosoffer, og vores egen Martin Andersen Nexø (Pelle Erobreren) levede sine sidste år i Dresden. Han blev æresdoktor i byen. Byens store gymnasium er opkaldt efter Martin Andersen Nexø. Han døde i Dresden i 1954.

Dagens sidste timer er til hygge og shopping i den smukke by, før vi mødes på hotellet til middag.



Dag 3 Saksisk Schweiz Dagens kørsel 100 km
I dag kører vi med bussen sydpå langs floden i Elbdalen. Vi kommer til slottet Pillnitz, der blev bygget som sommerresidens til kurfyrsten. Slottets utallige sale indeholder nu en stor fin kunstsamling. Vi besøger den smukke 28 ha store blomsterpark (entré inkl.)
Herefter går turen videre til Saksisk Schweiz, der er det populære og romantiske navn for Elbsandstein-gebirge. Der er tale om et 350 km² fredet område, der udmærker sig ved en enestående naturskønhed og usædvanlige klippeformationer. Vi passerer byen og middelalderfæstningen Königstein, og kører videre langs Elben til Saksisk Schweiz, der ligger op mod grænsen til Tjekkiet. I det fredede område er der smukke sandstensformationer samt utallige vandrestier. Vi besøger det 40 meter høje vandfald Eichtenhainer vandfald. Mulighed for en spadseretur (1 km hver vej) til klippehulen Kuhstall.
Retur til Dresden til hygge og aftensmad.

Dag 4

Leipzig

Dagens kørsel 220 km

Byen Leipzig ligger blot 1½ times kørsel væk. Vi besøger den smukke gamle by, der lever med en rig historisk fortid, som foruden musik omfatter smukke bygninger i Altstadt, universitetet fra 1409 og mindesmærker fra flere krige. Leipzig har gennem historien haft et righoldigt musikliv særligt knyttet til de to hovedkirker Nikolaikirken og Thomaskirken. Fremtrædende musikere og komponister var tilknyttet byen, bl.a. J.S. Bach, Mendelssohn og Schumann.

Nikolai kirken indtager en særlig plads i Tysklands nyere historie, da det var i og ved denne kirke de store mandagsdemonstrationer begyndte i 1989 under mottoet "Wir sind ein Volk", og som førte frem mod Tysklands samling i 1990.

Vi kører en tur igennem byen og passerer Operaen, koncerthuset Gewandhaus, Nikolai kirken, Thomaskirken, markedshallerne og det gamle rådhus.

Lidt syd for byen ser vi Völkerschlachtdenkmal, Europas største krigsmonument fra Napoleons nederlag ved Leipzig i 1813. 600.000 soldater deltog i slaget og mere end 100.000 omkom. Det blev det blodigste slag, der har fundet sted på Europas jord.

Retur til hotellet i Dresden til middag og overnatning.

Dag 5

Hjemrejse

Dagens kørsel 710 km

Efter morgenmaden pakkes bussen, og hjemrejsen begynder. En dejlig busdag ligger foran os, og med lidt fortælling undervejs, måske en leg og et par sange, lidt kaffe og nødvendige pauser bliver rejsen til en dag med godt samvær og dejlige indtryk. Sidst på dagen pause til varm aftensmad på et motorvejscafereria. Hjemkomst først på aftenen.

