

Dagbog for år 2025

Næste møde:

20. maj 2025 kl. 14.00 på Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Borgerstuen

Referat fra mødet den 22. april kl. 14.00.

Vi har i dag holdt april måneds demenscafe.

Der som altid blev holdt på Hyldegården.

Vi prøvede i dag noget nyt, nemlig at starte med Krea og spil.

Her blev malet, tegnet, spillet kort og flere andre spil.

Så bestemt ud til at alle hyggede sig med dette tiltag.

Efter en lille time med dette var det tid til kaffe og kage.

Så satte vi os til et fint påskepyntet bord.

Her havde Marianne lavet en fin lille chokoladerede med påskeæg til os alle hver især.

Så blev der ellers snakket, hygget og drukket kaffe og spist kage.

Da kl. blev 16 var det tid til at sige farvel og tak for endnu en hyggelig eftermiddag.



Referat fra mødet den 25. marts kl. 14.00.

Vi har i dag den 25. marts afholdt demenscafe.

Vi var rigtig mange i dag, 35 brugere og frivillige.

Der blev som vanligt serveret kaffe og kage.

I dag havde Anny og Leif en lille skarp med til kaffen, da de havde Diamantbryllup i sidste uge. Så der blev skålet for og med dem.

Marianne som er primus motor på demenscafeen fortalte lidt om vores forårstur, som i år går til Zen-garden i Stenlille og Holbæk Marina.

Der blev snakket lystigt og nydt både kaffe og marmorkage.

Vi fik også sunget fra vores sangbog, dette er altid med stor glæde.



Referat fra mødet den 25. februar kl. 14.00.

Tirsdag d 25. februar holdt vi for første gang i demenscafeens historie fastelavns eftermiddag.

Vi var ca. 30 personer samlet og flere var udklædte.

Vi startede med kaffe og fastelavnsboller, samt masser af hyggelig snak.

Marianne fortalte lidt om de ansøgninger der er sendt, hvor vi håber at få økonomisk hjælp til demenskor efter sommerferien. Vi håber også at kunne tilbyde hjemmeboende demensramte en bustur ud i det blå en gang om måneden.

Karina fortalte herefter lidt om erindringsdans, som starter op i Marts. Her var der god opbakning og en del af vores brugere meldte sig til.

Efter fastelavnsbollerne var spist var det tid til at slå katten af tønden.

Det havde vi meget sjov med.

Der blev kåret en kattedronninger og kattekonge.

Det blev Jørgen der slog bunden ud og blev kattedronning og Leif blev kattekonge da han slog det sidste bræt ned.

Efter tøndeslagning var der stadig kaffe på kanderne og slik og klementiner fra tønden kom på bordene.

Rigtig mange tak for endnu en hyggelig eftermiddag.





Referat fra mødet den 28. januar kl. 14.00.

Så blev den første café i det nye år afholdt i demenscafeen. Vi ønskede 2 nye par velkommen og så gik snakken lystigt om hvordan alle var kommet godt igennem både jul og nytår.

Vi fik også sunget lidt sange fra sangbogen.

Marianne fortalt, at pårørendegruppen var kommet godt i gang og at der er 2 på venteliste til en ny gruppe.

Demenskoret kommer desværre først op og køre til august 2025, da vi vil søge særpuljemidler til dækning af udgifterne til koret. Karina og Tonni starter op den 12. marts med erindringsdans for demente alene, med ægtefælle eller anden ledsager. Det bliver afholdt på Solbakken på Ole Hansens Vej.

Tilmelding til Karina Sparrewath nødvendigt.

Da klokken var 15.30 fik vi besøg af 7 gymnasieelever, som sang i kor. De sang 5 sange og en af pigerne spillede på klaver til sangene. De var dygtige og sang også flerstemmige.

Når demenscafeen mødes igen d 25.2, er vi tæt på fastelavn, så det vil vi i år for første gang fejre ned tøndeslagning. Vi opfordrer til at man meget gerne må komme i udklædning.

På gensyn d 25. februar kl. 14.00.

