

Dagbog

Næste møde:

17. december kl. 14.00 på Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, Borgerstuen

Referat fra mødet den 19. november kl. 14.00

I dag tirsdag den 19. november har vi holdt demenscafe.

Vi skulle for første gang spille bankospil. Her havde vi fået hjælp af Lis som bl.a. er specialist i banko og en dygtig talopråber.

Det blev en succes og alle familier fik vist en pakke med hjem.

Vi spillede 4 spil afbrudt af en kaffe- snakke og spise kage pause.

Der var flere der gik hjem med 2-3 pakker. Der var alt fra nisser til deodorant, vin og chokolade og meget mere.

Kl. 16 sagde vi farvel og tak for et par hyggelige timer.



Referat fra mødet den 22. oktober kl. 14.00

Så blev det igen tid til demenscafe. Vi var ca. 25, som var samlet denne gang.

Vi startede med lidt stolegymnastik, som Tonnie og Karina stod for. Her fik vi pulsen lidt op og varme kinder. Vi sluttede med boogie woogie på stolen.

Efter de ca. 10 min. motion var det tid til kaffe og æbleskiver. Som blev nydt med en god snak om det fine bord som var dækket op med blomstergrene og efterårspynt.

Marianne, som er ansvarlig for demenscafeen, fortalte lidt om erindringsbio, som er et nyt tiltag fra kino Ringsted.

Så fik vi fundet sangbøgerne frem og sang lidt inden det var tid til at snakke lidt igen og sige farvel og tak for denne gang.



Referat fra mødet den 24. september kl. 14.00

Så blev septembers demenscafe afholdt.

Vi havde i dag et tema som var ønskekonzert, så vi spillede en masse musik som vores brugere havde valgt.

Vi var 20 samlet og der blev hygget med kolde øl, sodavand og snacks. Mens der også blev danset både fællesdans og alm. dans.

Efter at have rørt os på dansegulvet i en halv times tid, var det tid til kaffe og hjemmebag. Her blev som altid snakket lystigt.

Der blev efter kaffen tændt for musikken igen og vi fik danset og snakket lidt mere.

Der var idag nogle nye brugere med, et stort velkommen til jer.

Tak for en hyggelig eftermiddag vi ses i næste måned.



Referat fra mødet den 27. august kl. 14.00

Så er vi startet op efter sommerferien med demenscafe igen.

Vi mødes som altid sidste ulige tirsdag i måneden.

Vi var denne gang ca. 20 personer der snakkede, hyggede og spiste lækker kage.

Da det var 2 mdr. siden vi havde set hinanden, gik det meste af tiden med at snakke. Der blev dog også tid til at synge lidt.

Marianne fortalte lidt om hvad der skal ske de næste måneder, hvor vi bl.a. skal have ønskekoncert og bankospil.

Så der er meget at se frem til.

Karina fortalte om mulig opstart af en ny pårørende gruppe i efteråret, hvis der kommer nok tilmeldinger.

Endnu engang havde vi en rigtig god eftermiddag.



Referat fra mødet den 18. juni kl. 14.00

I tirsdags havde demenscafeen traditionen tro vores årlige sommerfest. Fint var vejret, som vi nu på 5. år har været heldige med.

Den blev igen i år holdt ved Carsten og Harriet, tak for at I ville lægge have mm. til.

Vi startede kl. 14 med kaffe og kage, meget lækker bananroulade som Anette havde lavet. Efter kage og snak var det tid til spil i haven.

Her gik det løs med stige golf, dart, kroket, kongespil og shuffleboard, krydret med snak og grin.

Da kl. blev omkring 17 begyndte vi at klargøre til aftensmad, som bestod af medbragt kød til grillen og noget kartoffelsalat Marianne havde lavet og 2 slags salat som Ingelise og Karina havde frembragt.

Hertil blev der serveret brød mm.

Da vi havde fået stegt vores kød på grillen, var det tid til at side og nyde vores mad. Snakke lidt mere og nyde hinandens selskab, inden vi ønskede hinanden god sommer.

Vi ses igen til august.

Tak til jer alle for en hyggelig dag.

Også en tak til Lis og Arne, som hjalp os.

Se alle billederne fra sommerfesten under linket
"Foto fra sommerfesten 2024"

Referat fra mødet den 21. maj kl. 14.00

Vi lagde ud med lidt nyt fra Marianne, som fortalte om vores kommende sommerfest, turen til Knuthenborg og meget mere.

Så var det tid til kaffe og lækker kage.

Der blev snakket og grinet og snakket lidt mere.

Asger underholdt med en lille historie om stæren.

Så blev det tid til at finde sangbogen frem og vi fik sunget en del.

Herefter havde Finn en lille fortælling som han underholdt med.

Så kunne vi nå at snakke lidt igen.

Marianne som er ansvarlig for demenscafeen og som også står for bordpynt og blomster, havde fået den skønne ide at blomsterne på borderne skal vores brugere have med hjem på skift.

De første der var heldige at få en buket med hjem, var Lissi og Niels og Jette og Jørgen.

Sådan går der let 2 timer.

Som altid en hyggelig eftermiddag i godt selskab.



Referat fra mødet den 23. april kl. 14.00

April måneds demenscafe blev afholdt i dag.

Vi startede caféen med noget nyt i dag. Næmlig med 10 min. stolemotion, som Tonnie og Karina stod for, her fik vi varmen med både udstrækning og stole Boogie whoogie.

Herefter var der hyggesnak og kaffe og kage ved borderne.

Senere på eftermiddagen blev der også tid til lidt fællessang.

Vi sluttede dagen af med mere snak og lidt magnetpil og bolde i æggebakkespil.

Efter et par hyggelige timer sammen sagde vi farvel og tak for denne gang.

Vi ses igen i maj.



Referat fra mødet den 26. marts kl. 14.00

Den 26. marts holdt vi demenscafe og da vi er så tæt på påsken, var der selvfølgelig pyntet op med påskedekorationer og der var marcipan påskeæg i skålene. Vi hyggede med snak, grin og sang, ganske som vi plejer og Marianne fortalte kort om kommende arrangementer.



Referat fra mødet den 27. februar kl. 14.00

Her blev eftermiddagen brugt med både gode snakke, sang og indtagelse af lækre fastelavnsboller.

Vi havde besøg af Lotte som er demenskonsulent i ÆldreSagen, Lotte ville gerne se hvordan vi holder vores demenscafe og jeg kan sige, at hun syntes, at det var rigtig hyggeligt og afslappet.

Vi havde også gjort det muligt at være lidt kreativ denne gang.

Men alle var så fordybet i og glade for at snakke.

Så vi må være kreative en anden gang.

Vi fik som vanligt også sunget lidt fra vores sangbog.

De 2 timer går hurtigt, men vi ses igen i Marts.



Referat fra mødet den 30. januar kl. 14.00

Så fik vi holdt årets første demenscafe. Den blev som altid holdt på Hyldegården.

Vi havde besøg af Torur og Birgitte som spillede på harmonika og sang.

Vi sang en del fællessange fra vores sangbog.

Men Torur og Birgitte spillede og sang også et par færøske kærlighedssange.

Til kaffepausen blev der serveret æbleskiver og småkager.

Her blev også snakket en hel del.

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med god musik og glade mennesker.

